



Reacties op 'Het Jekerkwartier. Broedplaats van vrolijk verzet'

Een selectie uit de lezersreacties die ik ontvang via Facebook, LinkedIn en e-mail

Albert-Jan Bosch: 'Je hebt weer een mooi stukje werk geleverd. Ik geniet ook in Jekerkwartier weer van elk woord.' Loe Mirrer, een van de provo's die is geïnterviewd voor het boek: 'Met héél veel plezier gelezen. Soms pure nostalgie, nog nét geen tranen in mijn ogen. Frank, een geweldig boek. De sfeer van toen is precies goed beschreven. Als je het hebt meegemaakt is het een welkome reis in het verleden, voor anderen: kijk wat je gemist hebt.' Ell Nafzger: 'Geweldig boek! Aan degenen die nog aan het boek moeten beginnen: heel veel leesplezier!'

Eva Stultiens: 'Ik heb het boek al uit. Pageturner. Zeker als je heel veel mensen kent uit het boek. En elke dag op weg naar school langs het huis met de strikt fietste. Zeer de moeite waard.' Oud-provo Max Schwiebert, die ook voorkomt in 'Jekerkwartier': 'Je boek verhaalt of je er zelf bij bent geweest, jammer eigenlijk: jij zou ongetwijfeld een drijvende kracht zijn geweest. Heel veel respect hoe je de tijdgeest van toen hebt kunnen verwoorden. Knap gedaan! Elke Maastrichtenaar zou dit boek moeten lezen! Ook voor de niet Maastrichtenaar een aanrader!'

Anne Wetzels: 'Uit! Heerlijk om te lezen; zó herkenbaar! Ook voor een Landgraafse die in 1970 als stagiaire Sociale Academie op de Ravelijn werkte. Het Jekerkwartier was ook van mij, ofschoon ik nu pas las wát die buurt zo speciaal maakte! Lezen! Echt doen! Het is echt een geweldig boek! Zo fijn ook om te lezen dat dat "vrolijke verzet" resultaat had!' Annemiek Nijst-Selis, die uit de buurt komt en een waardevolle bijdrage heeft geleverd: 'Ik ben begonnen in je boek en kan het moeilijk aan de kant leggen! Geweldig geschreven, weer! Rode oortjes!'

Mia Weerts: 'Het boek is een genot om te lezen!' Ida Bouvrie: 'Ik heb "Jekerkwartier" gaandeweg met steeds meer plezier gelezen. Het confronteerde me weer opnieuw met het geluk dat ik vroeg aan die geweldig mooie, maar o zo traditionele en behoudende stad ben ontsnapt. Ik hoop dat je boek het goed doet!' Peter Ritchie: 'Ik heb met veel plezier "Het Jekerkwartier" gelezen.' Eduard Disch, geboren en deels opgegroeid op de Grote Looiersstraat 14: 'Frank, zojuist "Het Jekerkwartier" uitgelezen. Man, wat heb jij een vlotte pen en versta jij de kunst goed om een lawine van feiten lezenswaardig op rij te zetten!'



Vervolg reacties 'Het Jekerkwartier'

Maastricht Museum: 'Het Jekerkwartier. Broedplaats van vrolijk verzet', het nieuwste boek van Frank Bokern, is het vervolg op zijn eerdere meesterwerk, 'Crapuul: Kroniek van een krottenwijk.' Bokern, geboren en getogen in Maastricht, neemt je mee op een boeiende reis naar het 'Quartier Latin van Maastricht', oftewel het Jekerkwartier. In 'Crapuul' ontrafelde hij gedetailleerd hoe het ooit statige Stokstraatkwartier in Maastricht ten prooi viel aan verpaupering door industrialisatie en verstedelijking. Met 'Het Jekerkwartier. Broedplaats van vrolijk verzet' wordt dit verhaal voortgezet. [...] Dit is een must-read voor geschiedenisliefhebbers. Mis dit intrigerende verhaal niet!